

CỤC ĐỊCH VẬN CỦA CỘNG SẢN HÀ NỘI NHỮNG TAY VÀO VỤ ĐẢO CHÁNH 1963

Tác giả: Liên Thành

(Tham khảo tài liệu đã được giải mật của cơ quan tình báo Đồng minh VNCH. Trích từ cuốn THÍCH TRÍ QUANG THÂN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC sắp xuất bản)

Ở vào thời điểm 1958, Cục Trưởng Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội là Võ Văn Thời, 40 tuổi, xuất thân là người miền nam, tập kết ra Bắc 1954. Võ Văn Thời lúc còn trẻ, có một người bạn rất thân trước khi tập kết ra bắc là Dương Văn Nhật thường được gọi là anh Ba Nhật. Chính Võ Văn Thời là người móc nối Dương Văn Nhật tham gia kháng chiến Nam bộ, rồi sau đó Dương Văn Nhật trở thành đảng viên cộng sản. Năm 1954 Dương Văn Nhật cũng tập kết ra Bắc.

Dòng họ Dương vốn từ miền Bắc. Đời Vua Gia Long, 3 anh em nhà họ Dương bỏ miền Bắc vào Nam sinh sống. Ông Tổ của Dương Văn Nhật định cư tại vùng Đồng Tháp Mười. Người thứ hai định cư tại vùng U Minh, và người thứ ba định cư tại vùng Bà Rịa, Vũng Tàu.

Thân Phụ của Dương Văn Minh làm Đốc học thời kỳ Pháp. Ông ta dạy lớp nhất Cours Superieur, ở một trường tiểu học Phú Lâm, Chợ Lớn, sau đó được Triều đình Huế bổ đi làm Tri Huyện. Ông ngoại của Dương Văn Minh làm quan đến chức Tri Phủ của Triều đình nhà Nguyễn.

Dương Văn Minh có 3 anh em trai: Người đầu là Dương Văn Minh, Trung tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người giữa là Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật bí danh Mười Ty, Thiếu Tá quân đội Nhân dân cộng sản Hà Nội. Người nhỏ nhất là Dương Văn Sơn, Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trong công tác địch vận, Cục Trưởng Võ Văn Thời tìm kiếm trong số hồ sơ của 80 ngàn cán binh và cán bộ Miền Nam đã tập kết ra Bắc vào năm 1954, những ai hiện có thân nhân ở Miền Nam và hiện đang giữ những chức vụ quan trọng, hoặc có cấp bậc cao trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, để tổ chức móc nối, tuyển mộ, làm nội tuyến cho Cục Địch Vận.

Võ Văn Thời tìm ra người bạn thân của mình là Dương Văn Nhật đã tập kết ra Bắc từ 1954 và hiện đang phục vụ trong Sư Đoàn Nam Bộ, có anh ruột là Dương Văn Minh, Trung tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Cục Trưởng Địch Vận Võ Văn Thời đã gặp Dương Văn Nhật nêu rõ ý định của Cục Địch Vận. Dương Văn Nhật nhận lời, và liền ngay khi đó Dương Văn Nhật từ giã Sư Đoàn Nam Bộ theo Võ Văn Thời về Cục Địch Vận tại Hà Nội để được huấn luyện trở thành một điệp viên. Hai tháng sau, Dương Văn Nhật tốt nghiệp khóa huấn luyện cho một điệp viên hoạt

động đơn tuyến trong lòng địch, bao gồm nhiều khả năng chuyên môn như: Chụp ảnh, sang ảnh, lái xe, mật mã, xử dụng điện đài truyền và nhận tin, báo cáo và phân tích tình hình địch v.v.

Theo quy định của chính phủ Hà Nội mỗi cán binh của Quân đội Nhân Dân trước khi lên đường đi B (vào miền Nam) làm nghĩa vụ, họ đều được thăng một cấp. Thiếu Tá Dương Quang Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty trước ngày lên đường vào Nam được đặt cách thăng Trung tá.

Cục Tình Báo Chiến Lược và Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội thường gọi những điệp viên quan trọng của họ xâm nhập vào địa bàn hoạt động tại miền Nam bằng nhiều cách:

- 1- Đổi quốc tịch, trả tiền cho các thuyền trưởng các tàu buôn quốc tế để điệp viên của họ đóng vai thủy thủ, khi tàu cập bến Sài Gòn, lên bờ sẽ có cơ sở đón.
- 2- Nhờ Sứ Quán của Tàu cộng tại Campuchia tiếp tay bằng cách điệp viên của Hà Nội đóng vai là thương gia người Tàu, hay nhân viên của Sứ quán, và sau đó Sứ quán Tàu cộng sẽ tìm cách đưa điệp viên này về vùng Chợ Lớn an toàn.
- 3- Đưa điệp viên sang Thái Lan, và tại đây các tổ tình báo của cộng sản Hà Nội đưa điệp viên của họ xâm nhập địa bàn hoạt động nam Việt Nam bằng những giấy tờ tùy thân giả.

Thế nhưng lần này để đánh lạc hướng theo dõi của Tình báo Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Hùng Thủ Trưởng Tổng Cục Chính Trị và Võ Văn Thời quyết định đưa Dương Văn Nhật xâm nhập vào Nam Việt Nam bằng cửa ngõ bình thường mà các đoàn cán binh của họ thường dùng là đường mòn Hồ Chí Minh dọc Trường Sơn. Trước giờ lên đường, Cục trưởng Cục Địch Vận Võ Văn Thời nhắc lại những Huấn thị công tác đặc biệt với Trung tá Dương Văn Nhật tức Mười Ty:

- 1- Khi vào đến miền nam, Dương Văn Nhật trực thuộc Ban Binh Vận Trung Ương Cục Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
- 2- Khi Dương Văn Nhật xâm nhập vào Sài Gòn là địa bàn hoạt động, để bảo đảm an ninh cho bản thân và công tác, Dương Văn Nhật bằng mọi cách vận dụng tình cảm anh em ruột thịt để được ở trong tư dinh của Trung tướng Dương Văn Minh.
- 3- Nhiệm vụ của Dương Văn Nhật là tổ chức, móc nối, Trung tướng Dương Văn Minh cộng tác với Cục Địch Vận.
- 4- Thu lượm, khai thác mọi tin tức quân sự, chính trị, ngoại giao từ Trung tướng Dương Văn Minh.

5- Sao chép và hoặc chụp hình lại tất cả các tài liệu mật có tại tư thất Trung tướng Dương Văn Minh.

Cuối năm 1960, Trung tá Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty từ Cục Địch Vận Hà Nội lên đường xâm nhập vào nam Việt Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Đặt chân đến Ban Binh Vận Trung Ương Cục Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Dương Văn Nhật liền bắt liên lạc và tiếp xúc với Cậu Tư, người em ruột của mẹ y. Nhật nói rõ ý định với Cậu Tư là y muốn vào Sài Gòn sống với anh hai Dương Văn Minh để an toàn hoạt động. Cậu Tư nhận lời, cậu về Sài Gòn báo cho chị gái mình biết thằng con giữa của bà đã có mặt tại miền Nam và muốn vào Sài Gòn sống với anh hai Minh của nó, bà liền đi gặp anh hai Dương Văn Minh, và anh hai Dương Văn Minh bằng lòng, sắp xếp kế hoạch đón thằng em ruột của mình từ Ban Binh Vận của Trung Ương Cục Giải Phóng Miền Nam vào Sài Gòn ở trong tư dinh của mình.

Hai kế hoạch được đưa ra để đón cán bộ địch vận Dương Văn Nhật vào tư dinh của Trung tướng Dương Văn Minh tại Sài Gòn, và hai người thi hành kế hoạch này không ai khác hơn là vợ của Dương Văn Nhật, và người kia là em ruột của Dương Văn Nhật tức Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Sơn.

- **Kế hoạch I:** Dương Văn Nhật sẽ đứng chờ ở một nơi nào đó tại vùng giáp ranh vào thành phố, Trung tá Dương Văn Sơn sẽ đến điểm hẹn đúng giờ mời Dương Văn Nhật lên xe. Thế nhưng kế hoạch này có vẻ không qua mặt nhân viên an ninh của Việt Nam Cộng Hòa vì người lạ ngồi trên xe của Trung tá Dương Văn Sơn ở vùng giáp ranh (vùng D, kém an ninh). Hủy bỏ kế hoạch này.

- **Kế hoạch II:** Trung tá Dương Văn Sơn dùng một tài xế có tầm gần giống như Dương Văn Nhật, lái xe chở vợ của Dương Văn Nhật ra vùng giáp ranh, nơi đã quy định trước. Dương Văn Nhật thay thế người tài xế lái xe đưa vợ đến tại địa điểm thứ hai nơi Trung tá Dương Văn Sơn đang đợi. Riêng người tài xế thì tự kiếm phương tiện rời khỏi vùng. Sau khi gặp Trung tá Dương Văn Sơn, Dương Văn Nhật trao tay lái lại cho Dương Văn Sơn. Sơn lái xe vào thành phố Sài Gòn đến thẳng nhà Trung tướng Dương Văn Minh.

Ban Binh Vận Trung Ương Cục chấp thuận kế hoạch này và bọn họ đã thành công đưa được Trung tá Việt cộng Dương Văn Nhật tức anh Ba Nhật, bí danh Mười Ty vào nằm gọn trong tư dinh của Trung tướng VNCH Dương Văn Minh từ tháng 1/1962 - 30/4/1975 để móc nối lèo lái Trung tướng Dương Văn Minh hoạt động cho Cộng Sản Hà Nội qua Cục Địch Vận.

Trong vòng 13 năm, từ 1/1962 - 30/4/1975, Tổ Địch Vận của Trung tướng Dương Văn Minh, Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh [Nguyên Tham mưu Trưởng Quân Đoàn IV Quân lực VNCH], Trung tá Quân Lực VNCH Dương Văn Sơn và Trung tá Việt cộng Dương Văn Nhật thuộc Cục Địch Vận cộng sản Hà Nội đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho nền an ninh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu bí mật quốc gia, bao nhiêu bí mật quốc phòng, bao nhiêu cuộc hành quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật

từ cấp Quân Đoàn, Sư Đoàn đã bị tiết lộ cho cộng sản Hà Nội? Bao Nhiêu sinh mạng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu sinh mạng của đồng bào vô tội miền Nam đã phải nằm xuống, đã phải trả giá cho sự phản bội Tổ Quốc, phản bội đồng đội, phản bội đồng bào của 3 anh em nhà họ Dương và của tên Nguyễn Hữu Hạnh???

Chúng ta không nắm sự thiệt hại đó là bao nhiêu, thế nhưng chúng ta biết rõ rằng vụ đảo chánh 1963, sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cần đã có bàn tay của Cộng sản Hà Nội nhúng vào qua Tổng Cục Địch Vận và qua Trung tá Việt cộng Dương Văn Nhật bí danh Mười Ty.

Xin bạn đọc hãy đọc một đoạn ngắn cuộc đối thoại giữa hai anh em Trung tướng Dương Văn Minh và Trung tá Việt cộng Dương Văn Nhật tại tư thất của Dương Văn Minh: *“Anh Hai Dương Văn Minh luôn kín đáo, ngoại trừ việc ca ngợi Bác Hồ và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dương Văn Nhật lên án chế độ Diệm và đề nghị anh Hai Minh nghĩ cách loại trừ Diệm, làm đảo chánh lật đổ Diệm, anh hai nói: Rủi tôi thất bại, chú có đón tôi không? Chú khuyên tôi ra bưng biển, chú yêu cầu tôi lật đổ Ngô Đình Diệm nếu tôi thành công sẽ rất tốt, trong trường hợp tôi thất bại chú có đón được tôi không?”*

Anh Ba Nhật sốt sáng: *Em bảo đảm việc đó bất cứ thời gian nào, ngay cả anh ra chiến khu bây giờ mấy anh rất hoang ghênh, anh tin em đi.”*

Và lệnh đầu hàng buông súng của Dương Văn Minh đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn cũng phải có sự thúc đẩy của Cục Địch Vận Hà Nội qua người em ruột của Dương Văn Minh là Trung tá Cộng Sản Dương Văn Nhật.

Xin đọc giả hãy đọc những phát biểu, nhận xét, của Võ Văn Kiệt Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong ngày 30/4/2000, về ông Dương Văn Minh liên quan đến lệnh đầu hàng buông súng mà ông Dương Văn Minh với tư cách là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, Tổng Tư Lệnh Quân Đội gọi cho toàn thể Quân Lực VNCH đang chiến đấu trên khắp các đường phố Sài Gòn Chợ Lớn và vùng IV Chiến Thuật mà Tư Lệnh là Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam vào 10 giờ sáng ngày 30/4/1975.

Ông Võ Văn Kiệt nói: *“Nhân dịp này một lần nữa chúng ta ghi nhận sự đóng góp của đồng đảo những người đứng trong hàng ngũ địch từ Trị Thiên đến mũi Cà Mau, trước sự tấn công và nổi dậy vũ bão của quân và dân ta, đã bỏ vũ khí trở về với nhân dân hoặc vào giờ phút định đoạt đã đi tới những quyết định phù hợp với lợi ích của dân tộc giảm bớt được đổ máu”.*

Ngày 7 tháng 8 năm 2001 ông Dương Văn Minh đã chết âm thầm tại nam California, Hoa Kỳ. Đám tang diễn ra trong im lặng, ngoài thân nhân, quan khách tham dự chỉ có một mình phản Tướng Tôn Thất Đính.

Liên Thành

*Nguồn: Internet E-mail by UBTTADCSVN chuyển
<http://ubttadcsvn.blogspot.com/2013/10/cuc-ich-van-cua-cong-san-ha-noi-nhung.html>*

*Đăng ngày Thứ Tư, October 23, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH*