



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 21-2-2016

Chúa nhật 2 Mùa Chay

Khuôn mặt Ngài biến đổi

LỜI CHÚA: Lc 9, 28b-36

Hôm ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi, y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Tro và bổ nhiệm các Thừa sai Lòng Thương Xót



WHĐ (11.02.2016) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Lễ Tro 2016 tại Đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư 10-02. Đặc biệt, đồng tế với Đức Thánh Cha, có 726 linh mục được bổ nhiệm làm thừa sai Lòng Thương Xót. Các linh mục này từ khắp năm châu về Roma để nhận quyết định bổ nhiệm của Đức Thánh Cha.

Trong Tông sắc công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha nói các Thừa sai Lòng Thương Xót “sẽ là dấu chỉ niềm lo lắng thương yêu của mẹ hiền Hội Thánh đối với Dân Thiên Chúa, đưa họ vào kho tàng rất phong phú của mầu nhiệm rất căn bản này đối với đức tin”. Các linh mục được bổ nhiệm làm Thừa sai Lòng Thương Xót được ban quyền tha “những tội chỉ Tòa Thánh mới tha được”. Trên hết, Đức Thánh Cha nói, các thừa sai sẽ là “những dấu chỉ sống động về Chúa Cha đang sẵn sàng chào đón những người đang mong được Ngài tha thứ”. Cử hành Lễ Tro mở đầu Mùa Chay, Đức Thánh Cha hướng vào chủ đề lòng thương xót.

(xem tiếp trang 2)

Chương trình cao học về nhà thần học Joseph Ratzinger

WHĐ (17.02.2016) – Nhằm tìm hiểu con người, học thuyết và linh đạo của nhà thần học Joseph Ratzinger (Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI) qua các công trình và giáo huấn của ngài: đó là những mục tiêu của chương trình cao học mang tên: “Joseph Ratzinger. Học thuyết và linh đạo”, do Quỹ Joseph Ratzinger và Viện Giáo phụ Augustinô cùng tổ chức. Chương trình này khai giảng ngày 16-02-2016 và cha Mauricio Saavedra, Dòng Thánh Augustinô, giám đốc chương trình, đã cho biết như sau:

– Tại sao có chương trình này và nó được dành cho ai?

– Joseph Ratzinger đã luôn đạt được thành công to lớn với tính nghiêm túc về thần học của ngài và những giá trị khoa học của các công trình



của ngài. Những tranh luận về giáo lý và chú giải Thánh Kinh đã chịu ảnh hưởng bởi các nghiên cứu của ngài. Tư tưởng của vị Giáo hoàng này sẽ được nghiên cứu và phân tích bằng một quan điểm hiện đại trong bối cảnh của một Giáo hội vừa trẻ trung vừa bất nguồn từ cội rễ Kitô giáo sâu xa.

Chương trình dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp tú tài hoặc cử nhân về Triết học hay Thần học. Những người khác có trình độ tương đương đáp ứng các yêu cầu cũng có thể theo học.

– Đây là những mục tiêu chính của chương trình cao học này?

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Khuôn mặt phản ánh đời sống nội tâm của con người. Ai cũng muốn mình có khuôn mặt dễ mến. Người ta bỏ ra nhiều tiền để sửa sang lại khuôn mặt, vì họ muốn người khác đổi cái nhìn về họ.

Bài Tin Mừng hôm nay mời chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt ngời sáng của Chúa Giêsu trên núi cao. Chỉ mình thánh Luca nói rõ chi tiết này: *“Đang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi”*. Gần đèn thì sáng. Gặp gỡ Thiên Chúa làm biến đổi nội tâm con người, thậm chí làm biến đổi thân xác, biến đổi khuôn mặt, và cả những gì con người sử dụng cũng bùng tỏa: *“y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng”*.

Trong mùa Chay, chúng ta muốn biến đổi cuộc sống mình, chúng ta muốn mang bộ mặt mới. Chúng ta đã làm nhiều điều, trừ một điều quan trọng, đó là lên núi cao để gặp gỡ Thiên Chúa. Núi cao ở ngay trong sâu thẳm lòng ta, nơi đây ta gặp gỡ Người, diện đối diện. Mọi biến đổi nơi cá nhân cũng như tập thể, nơi gia đình, giáo xứ, dòng tu và cả Giáo Hội đều phải khởi đi từ việc tiếp xúc với Thiên Chúa. Chúng ta dễ lãng quên việc gặp Chúa mỗi ngày, lấy có mình bận làm những việc của Chúa. Thế giới hôm nay đòi những người cầu nguyện, và thừa ú những người lãng xăng...

Ba môn đệ thân tín cũng đâu có cầu nguyện. Họ ngủ li bì. Sau này ở núi Cây Dầu, họ cũng say ngủ. Thế nên họ chẳng biến đổi gì. Dù họ chợt tỉnh và thấy khuôn mặt ngời sáng của Chúa, điều đó chỉ đem lại cho họ chút hứng phấn chóng qua, nhưng không cho họ sức để trung thành theo Chúa. Họ mơ ước dựng lều ở ngọn núi thánh này, vì họ thích ngắm khuôn mặt rực sáng của Đức Giêsu. Nhưng họ không có can đảm ở lại Núi Sọ, để chiêm ngưỡng khuôn mặt đầy thương tích của Thầy.

“Hãy vâng nghe lời Người”: một lời nhắc nhở khiêm hoi của Chúa Cha dành cho ta. Bạn có nghe thấy lời nào của Đức Giêsu vang vọng nơi lòng bạn trong mùa Chay không?

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Lễ Tro...

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói các bài đọc hôm nay đưa ra hai lời mời gọi: Thứ nhất, hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. Để làm được điều này, Đức Thánh Cha nói, trước tiên chúng ta phải nhận thấy mình cần được thương xót: *“Đây chính là bước đi đầu tiên trong hành trình làm người Kitô hữu; bước qua cánh cửa mở rộng là Đức Kitô, nơi đây chính Người là Đấng Cứu Thế đang chờ đợi và mang lại cho chúng ta sự sống mới tràn đầy niềm vui”*.

Đức Thánh Cha lưu ý có những chướng ngại vật khiến *“cánh cửa tâm hồn chúng ta khép lại”* và việc hòa giải của chúng ta với Chúa gặp khó khăn. Các Thừa sai Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha nói, được bổ nhiệm *“để làm dấu chỉ và khí cụ mang lại ơn tha thứ của Thiên Chúa”*, đồng thời được mời gọi giúp đỡ anh chị em mình *“mở cánh cửa tâm hồn, vượt qua sự hổ thẹn, và không chạy trốn ánh sáng”*.

Chương trình cao học về nhà thần học Joseph Ratzinger

– Mục tiêu của chương trình là nhằm tìm hiểu con người, giáo thuyết và linh đạo của nhà thần học Joseph Ratzinger qua các công trình và giáo huấn của ngài.

– *Chương trình được tổ chức ra sao?*

– Chương trình sẽ kéo dài trong hai học kỳ của năm học (từ tháng Hai 2016 đến tháng Giêng 2017). Các sinh viên sẽ tham dự các khóa học và viết một luận án với sự trợ giúp của giáo sư. Đồng thời họ cũng sẽ có một khoảng thời gian nghiên cứu cá nhân dưới sự hướng dẫn của giáo sư.

Chương trình được phân ra trong tám học phần, mỗi học phần có ba bài, và sẽ được giảng dạy bằng tiếng Ý và tiếng Anh, tùy theo yêu cầu.

– *Xin cha cho biết về các học phần của khóa học?*

– Các khóa học sẽ nói về học thuyết và linh đạo của Joseph Ratzinger, bắt đầu từ việc phân tích các công trình chú giải của ngài, và các nghiên cứu về Khải huyền và Chú giải về các Giáo phụ thuộc Giáo hội trung cổ và cổ đại. Bối cảnh xã hội, lịch sử và văn hóa của Kitô giáo và cuộc tranh luận với người Do Thái và Kitô hữu Chư dân cũng sẽ được thảo luận cùng với các khía cạnh chính yếu của

Lời mời gọi thứ hai, Đức Thánh Cha nói, từ bài đọc I, sách tiên tri Gioel. Thiên Chúa nói với dân của Người: *“Hãy hết lòng trở về với Ta”*. Tội lỗi khiến chúng ta xa Chúa, nhưng Chúa Giêsu mang lại *“Tin Mừng cứu độ”* giúp chúng ta trở về với Người. Tin Mừng khởi đầu Mùa Chay, mang lại cho chúng ta ba phương dược trị liệu tội lỗi: cầu nguyện, bác ái và ăn chay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Ba phương dược này không đơn thuần là những hành động bề ngoài, Đức Thánh Cha lưu ý, mà phải phát xuất *“từ sâu xa bên trong con người chúng ta”*. Trong Mùa Chay, Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy thực hiện việc cầu nguyện, bác ái, và thống hối *“gắn kết với nhau thực sự, không giả hình”*.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng: *“Chúng ta hãy cùng nhau sống hành trình Mùa Chay này, nhận tro và nhìn lên Đấng bị đóng đinh trên Thập giá. Yêu thương chúng ta nên Người mời gọi chúng ta hãy làm hòa cùng Thiên Chúa, trở về với Ngài để tìm lại được chính mình”*. ■

Kitô giáo và tư tưởng của vị Giáo hoàng: việc rước lễ, tối thượng quyền, Giáo hội học, đại kết, phụng vụ. Các bài học sẽ giúp sinh viên hiểu được những yếu tố phức tạp của nền thần học và phương pháp thần học của Ratzinger với kinh nghiệm của ngài tại Công đồng Vatican II và trong thế kỷ qua. Tiếp theo, họ sẽ bước vào phần Thần học cơ bản và Kitô học của ngài.

Ba bài học cuối cùng của chương trình cao học sẽ dành để học về Thánh Augustinô và tư tưởng của thánh nhân, để tạo mối liên kết giữa Joseph Ratzinger và Thánh giáo phụ Augustinô thành Hippo.

– *Ban giảng huấn gồm những ai và tại sao cha mời họ?*

– Các giáo sư đều là những học giả nổi tiếng trên thế giới, chuyên môn về thần học và Kinh Thánh. Chúng tôi đã mời họ vì họ có hiểu biết sâu rộng về các công trình, học thuyết và tư tưởng của Joseph Ratzinger.

– *Có bao nhiêu sinh viên?*

Có hơn bảy mươi lăm sinh viên.

– *Việc ghi danh đã bắt đầu chưa?*

– Việc ghi danh đã bắt đầu từ ngày 01 tháng Mười Hai 2015 và vẫn còn tiếp tục. ■

(Theo <http://www.fondazioneratzinger.va>)

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân lần thứ 24 đã được cử hành tại Nazareth

WHĐ (12.02.2016) – Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân được tổ chức hằng năm vào ngày 11-02, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Năm nay, ngày cầu nguyện lần thứ 24 này được cử hành tại Vương cung Thánh đường Truyền tin Nazareth (Israel).

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu hướng vào chủ đề: “*Như Đức Maria, ký thác bản thân cho Chúa Giêsu giàu lòng thương xót: ‘Người bảo gì, anh em cứ làm theo’ (Ga 2, 5)*”. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, làm đặc sứ, chủ sự Thánh lễ Cầu nguyện cho Bệnh nhân vào thứ Năm 11-02-2016, tại Vương cung Thánh đường Truyền tin Nazareth.

Trong bài giảng Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski nhấn mạnh tất cả chúng ta đều được mời gọi liệu cách giúp anh chị em đang chịu bệnh tật đau đớn, và đừng lo lắng mình không giúp được gì, nhưng noi gương Chúa Giêsu, hãy đến bên người đang đau đớn bệnh tật:

“Tất cả chúng ta hãy đáp lại lời kêu mời. Đó là lời của viên bách quản trong Tin Mừng nài xin Chúa Giêsu. Những lời kêu mời không ngừng vang lên chung quanh chúng ta. Những lời kêu mời của những người đang đau đớn quá sức nài xin hãy đến giúp họ. Họ cần Chúa Giêsu giúp đỡ. Họ cần Chúa Giêsu ngự đến. Có những lúc chúng ta lo lắng chẳng biết có giúp gì được không, có làm được như Chúa Giêsu đã làm không. Chúng ta hãy cố vượt qua sự bối rối này. Điều quan trọng là hãy cứ đi, cứ đến bên người đang đau đớn. Có lẽ điều họ cần hơn cả, chưa phải là khỏi cơn đau, mà là sự hiện diện của một người, một trái tim con người giàu lòng thương xót, một tình liên đới con người dành cho nhau”.

Tham dự Thánh lễ và lãnh nhận bí tích Xức dầu, có các bệnh nhân từ nhiều nơi trên thế giới.

Được biết, Tòa Thượng phụ Giêrusalem, được Tòa Thánh chỉ định tổ chức Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân 2016, đã đề ra chương trình tuần cầu nguyện cho các bệnh nhân, diễn ra từ ngày 07 đến 13 tháng Hai như sau:



– Chúa nhật 07-02: Thánh lễ & Xức dầu bệnh nhân do Đức Thượng phụ Fouad Twal, Giáo chủ Giêrusalem, cử hành tại giáo xứ Thánh Gia (Ramallah);

– Thứ Hai 08-02: Thánh lễ & Xức dầu bệnh nhân do Đức cha William Shomali, Giám mục phụ tá Giêrusalem, cử hành tại Hội trường Học viện Terra Santa (Bethlehem);

– Thứ Ba 09-02: Hội thảo “*Sự sống con người là linh thánh, quý giá và bất khả xâm phạm. Những vấn đề đặt ra khi đối diện với sự sống kết thúc và việc đón nhận người khuyết tật*”, tại Trung tâm Đức Bà (Giêrusalem);

– Thứ Tư 10-02: Kinh chiều theo Nghi lễ Byzantine, do Đức Tổng giám mục George Bacaouni, Tổng giáo phận Akka, Israel, thuộc nghi lễ Công giáo Melkite Hy Lạp, chủ sự. Sau đó lần hạt Mân côi và rước kiệu, do Đức cha Giacinto Marcuzzo, Giám mục phụ tá Giêrusalem, chủ sự. Giờ Kinh chiều và Rước kiệu đều diễn ra tại Vương cung Thánh đường Truyền tin Nazareth;

– Thứ Năm 11-02: **Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Bệnh nhân lần thứ 24**: Thánh lễ & Xức dầu bệnh nhân do Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, chủ sự tại Vương cung Thánh đường Truyền tin Nazareth;

– Thứ Sáu 12-02: Thánh lễ do các linh mục Dòng Phan Sinh Quản thủ Thánh địa cử hành tại Núi Bát Phúc;

– Thứ Bảy 13-02: Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Moussa El-Hage, Tổng giáo phận Haifa và Thánh Địa (nghi lễ Marônít), chủ sự. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngày sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa

trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gặp ghềnh. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Mexico: Cuộc hội kiến lịch sử với Giáo chủ Chính thống Nga

Nói thêm về chuyến công du ba nước châu Mỹ Latinh (Cuba, Paraguay và Brasil) của Giáo chủ Chính thống Nga Kyrill: Giáo chủ Kirill đã bắt đầu lên đường sang Cuba từ ngày thứ Năm 11-02. Trong phái đoàn cùng đi, có Tổng giám mục Hilarion, Trưởng ban Đối ngoại Tòa Thượng phụ Moskva. Được biết, đây là chuyến công du đầu tiên của Giáo chủ Kyrill đến châu Mỹ Latinh. Theo lịch trình, ngài sẽ hội kiến với Chủ tịch Raul Castro và chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Kazan tại La Havana. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo hội Chính thống Nga được xây dựng tại thủ đô Cuba, đồng thời chính Giáo chủ Kyrill, lúc đó còn là Tổng giám mục giáo phận Smolensk và Kaliningrad, đã làm phép và khánh thành vào tháng Mười 2008. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Mexico: Cuộc hội kiến lịch sử với Giáo chủ Chính thống Nga

WHĐ (13.02.2016) – Sáng thứ Sáu 12-02, theo lịch trình đã được điều chỉnh ngày 08-02, Đức Thánh Cha Phanxicô rời Roma lúc 7g45, bắt đầu chuyến tông du Mexico, từ ngày 12 đến 18-02-2016.

Giáo hội tại Mexico đã chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô bằng tâm tình và suy tư của mình qua biểu ngữ “*Papa Francisco - Misionero de Misericordia y Paz*” (Đức Thánh Cha Phanxicô - Vị Thừa sai của Lòng Thương Xót và Hoà Bình).

Trong chuyến tông du ngoài lãnh thổ Italia lần thứ 12 này của Đức Thánh Cha, một sự kiện được đưa vào lịch trình vào giờ chót, trở thành một biến cố lịch sử của Giáo hội Công giáo thế giới: Đức Thánh Cha ghé La Havana, thủ đô Cuba, trước khi đến Mexico, để hội kiến với Giáo chủ Kyrill của Giáo hội Chính thống Nga.

Đúng 2g00 trưa (giờ địa phương), phi cơ của Đức Thánh Cha hạ cánh xuống phi trường Jose Marti. Chủ tịch Cuba Raul Castro chào đón Đức Thánh Cha tại đường băng và hướng dẫn ngài đến phòng dành riêng cho cuộc hội kiến. Tại đây, lúc 2g15, mười lăm phút sau khi rời phi cơ, ngài bước vào cuộc hội kiến với Giáo chủ Kyrill. Hai vị ôm hôn chào nhau. Cái hôn được chờ đợi suốt ngàn năm.

Cuộc hội kiến kéo dài 2 giờ đồng hồ và kết thúc bằng bản **Tuyên bố chung** của hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Nga.

Trong bản *Tuyên bố chung*, hai vị lãnh đạo khẳng định Cuba, nơi đưa ra bản Tuyên bố chung mang ý nghĩa lịch sử, là một địa điểm thích hợp vì đây là “giao lộ Bắc-Nam, Đông-Tây”, xa khỏi ‘Cựu Thế giới’ với những tranh cãi triền miên”, thích hợp với việc đưa ra “niềm hy vọng lớn lao”, bởi đảo quốc này là “biểu tượng của những niềm hy vọng của ‘Thế giới mới’ và những sự kiện lịch sử bi thảm trong thế kỷ XX” (số 4, 5).

Hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Công giáo và Chính thống giáo đã nêu lên *những điểm chung* giữa hai Giáo hội:

– “Cả hai là anh em trong đức tin, gặp nhau ‘mặt giáp mặt’ (2 Ga 12), để từ trái tim đến trái tim mà nói với nhau, cùng nhau thảo luận những mối liên hệ qua lại giữa hai Giáo hội, những vấn đề chính yếu của các tín hữu và viễn cảnh tiến bộ của nền văn minh nhân loại” (số 2);



– Cả hai Giáo hội đều cùng lãnh nhận “hồng ân Con Một Chúa đến trần gian, chia sẻ cùng một Truyền thống linh thiêng trong suốt ngàn năm thứ nhất của Kitô giáo; cùng tôn kính các chứng nhân của Truyền thống này: Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, và các thánh, trong đó có vô số các vị tử đạo đã minh chứng lòng trung thành với Chúa Kitô và trở thành ‘hạt giống nảy sinh các Kitô hữu’” (số 4).

– Cả hai đều được mời gọi “đưa ra lời giải thích cho thế giới về niềm hy vọng nơi chúng ta” (số 3) và “được liên kết bởi sứ mạng rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô trong thế giới ngày nay” (số 24). Sứ mạng này được hai Giáo hội cùng đảm nhận, không phải như “những người cạnh tranh mà là anh em” (số 24).

Bản *Tuyên bố chung* nhắc đến vết thương “gắn một ngàn năm qua” khiến hai Giáo hội lia xa nhau (số 5) nhưng cả hai “hy vọng cuộc hội đàm của chúng ta có thể đóng góp vào việc tái lập sự hiệp nhất Thiên Chúa mong muốn và được Đức Kitô cầu nguyện” (số 6).

Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo chủ Kirill dành phần lớn bản Tuyên bố chung để nói lên những mối quan tâm và quan ngại về thế giới: chiến

tranh, những cuộc xung đột tại nhiều nơi trên thế giới, sự sống bị đe dọa và xâm hại, những tác động xã hội ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình, tiến trình thống nhất châu Âu đang đe dọa căn tính tôn giáo của con người và nguồn cội Kitô giáo của châu Âu. Hai vị cũng đưa ra kêu gọi các tôn giáo hãy mở rộng và đi sâu vào các cuộc đối thoại, vì “sự khác biệt tôn giáo không ngăn cản những người có niềm tin khác nhau sống trong hoà bình và hoà hợp” (số 13).

Khi đề cập đến tự do tôn giáo, hai vị đã tạ ơn Chúa vì “công cuộc canh tân niềm tin chưa từng có đang diễn ra ở nước Nga, cũng như nhiều nước Đông Âu khác, vốn trước đây bị đặt dưới ách thống trị của chủ nghĩa vô thần, còn ngày nay, xiềng xích của chủ nghĩa vô thần hung hăng đã bị bẻ gãy, và hiện nhiều nơi người Kitô hữu được tự do tuyên xưng niềm tin của mình” (số 14).

Đức Thánh Cha Phanxicô và Giáo chủ Kirill cũng đã hướng đến giới trẻ. Hai vị đưa ra lời kêu gọi: “Thiên Chúa yêu từng bạn trẻ và mong các bạn trở nên môn đệ và làm tông đồ cho Người. Các bạn hãy trở nên ánh sáng trần gian để mọi người xung quanh thấy việc các bạn làm mà ngợi khen Cha các bạn ở trên trời (x. Mt 5, 14.16)” (số 23).

Cuối bản *Tuyên bố chung*, hai vị bày tỏ hy vọng khi hướng về Đức Mẹ và nài xin Người “khơi lên tình huynh đệ nơi tất cả những người đang tôn vinh Mẹ, để họ được hiệp nhất với nhau” (số 30)

Sau khi ký bản *Tuyên bố chung*, đánh dấu cuộc hội ngộ lịch sử sau gần một ngàn năm hai Giáo hội không nhìn nhận nhau (từ khi nước Nga đón nhận Kitô giáo sau biến cố ông hoàng Vladimir I của Kiev được Rửa tội vào năm 988 và sau đó thành lập Giáo hội Chính thống giáo Nga), hai vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Nga đã gặp gỡ các vị thuộc hàng lãnh đạo của hai Giáo hội và công bố bản *Tuyên bố chung*, kết thúc cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa lịch sử.

(xem tiếp trang 3)