



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 20-12-2015

Chúa nhật 4 Mùa Vọng

Vội vã lên đường

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta gặp hai phụ nữ. Cả hai đang mang thai lần đầu cách diệu kỳ. Cả hai đều được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn. Theo lời sứ thần, Đức Maria đi thăm bà Êlisabét. Hai bà mẹ gặp nhau tạo điều kiện cho hai thai nhi gặp nhau. Đáng Cúi độ nhân loại đi thăm vị Tiên hô của mình. Cuộc gặp gỡ thật bình thường, nhưng lại rất linh thánh, được diễn ra trong bầu khí tràn ngập Thánh Thần. Thánh Thần vẫn luôn tác động trên Đức Maria, và làm cho thai nhi Giêsu lớn lên từng ngày. Thánh Thần đã đẩy tràn Gioan từ trong lòng mẹ khiến ông nhận ra Đức

(xem tiếp trang 2)

**Lễ tấn phong Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai,
Tân Giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long:
Hãy ra khơi và thả lưới**

WHĐ (14.12.2015) – Sau hơn hai tháng từ khi Tòa Thánh công bố thông tin Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm Giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long, sáng thứ Sáu 11-12-2015 lễ tấn phong Tân Giám mục đã được cử hành tại Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long, chấm dứt giai đoạn trống toà hơn 2 năm của giáo phận này - từ khi Đức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời ngày 17-08-2013.

Hiện diện trong Thánh lễ tấn phong giám mục có Đức Tổng giám mục



Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM và là Chủ tịch HĐGMVN; Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và là Phó Chủ tịch HĐGMVN; Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội; Đức hồng y Gioan Baotixita

Phạm Minh Mẫn, và 24 giám mục của các giáo phận khác. Ngoài ra còn có 3 vị Viện phụ của Dòng Xitô

(xem tiếp trang 2)

**Thực thi lòng thương xót để trở nên
dấu chỉ quyền năng tình yêu của Thiên Chúa**

WHĐ (16.12.2015) – Trong bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần hôm nay 16-12-2015, Đức Thánh Cha tập trung nói về các dấu chỉ của Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót vừa khai mạc. Đức Thánh Cha nói khi thực thi lòng thương xót và tha thứ, chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa có sức biến đổi tâm hồn, đem lại hòa giải và bình an..

Sau đây là bản tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được khai mạc tuần qua với nghi thức mở Cửa Thánh, không chỉ ở Roma mà còn ở tất cả các giáo phận trên toàn thế giới, như một biểu hiện rõ ràng sự hiệp thông của chúng ta trong Giáo hội phổ quát.

Năm mươi năm trước, Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội được kêu gọi trở nên, trong Chúa Kitô, dấu chỉ hữu hình của tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại.

Mỗi người trong chúng ta, bằng cách thực thi bác ái, lòng thương xót và tha thứ, có thể trở nên dấu chỉ quyền năng tình yêu của Thiên Chúa có sức biến đổi tâm hồn, đem lại hòa giải và bình an. Khi bước qua Cửa Thương Xót trong Năm Thánh này, chúng ta bày tỏ lòng mong muốn đi sâu hơn vào mẫu nhiệm của tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chính Người là cửa dẫn đến sự sống đời đời (x Ga 10,9), và Người đòi hỏi chúng ta, qua việc thực tâm hoán cải, mở cửa tâm hồn mình để yêu Chúa và yêu người chân thành hơn. Một dấu chỉ đặc biệt của ân sủng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này là bí tích Thống hối, trong đó Chúa Kitô mời gọi chúng ta nhìn nhận tội lỗi mình, để cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, và để đón nhận ân sủng làm cho chúng ta trở nên dấu chỉ hữu hiệu hơn bao giờ hết về tình yêu hoà giải của Người đang hoạt động trong thế giới của chúng ta. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Kitô và nhảy mừng chào đón. Thánh Thần bồng chốc đến với bà Êlisabét làm bà nhận ra điều mất thường không thấy được, đó là chuyện cô em Maria thụ thai Đấng Cứu Thế.

Maria đem đến cho Êlisabét niềm vui và sự phục vụ, nhưng chính Mẹ cũng nhận được sự đỡ nâng. Mẹ xác tín hơn về lời thiên sứ loan báo cho mình, khi Mẹ thấy quả thật bà chị hiếm muộn đã có thai. Mẹ ngỡ ngàng khi thấy mầu nhiệm kín ẩn mà Mẹ âm thầm đón nhận trong lòng tin, nay lại được Thánh Thần tỏ bày cho bà chị họ. Niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của bà đã khiến Mẹ cất lời ngợi khen Thiên Chúa (x. Lc 1, 46-55). Cuộc đi thăm nào cũng làm tôi hiểu hơn về mình, và ý thức sâu hơn về những ơn tôi đã lãnh nhận. Maria biết mình có phúc hơn mọi phụ nữ vì Mẹ được chọn để cưu mang Đấng Mêsia. Maria biết mình diễm phúc, vì dám tin vào Lời Chúa. Cuộc gặp gỡ với bà Êlisabét giúp Maria vững tin hơn vào tính khách quan của kinh nghiệm mình được gặp Chúa.

Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm Ngôi Lời được cưu mang. Khi chấp nhận làm người, Con Thiên Chúa cần một người mẹ. Ngài được thụ thai cách lạ lùng trong lòng một trinh nữ, và Ngài đã lớn lên bình thường trong dạ mẹ. Dạ mẹ là mái nhà êm ấm đầu tiên, là Đền Thánh trước khi Con bước vào thế giới. Khi được nuôi bằng sự sống của Mẹ Maria, Con đã thánh hóa tất cả những gì thuộc về Mẹ. Tất cả những gì nằm trong tiến trình làm người như thụ thai, mang thai, sinh đẻ, dưỡng nuôi bú mớm... đều trở nên thánh thiêng, vì được Con Thiên Chúa đảm nhận. Con Thiên Chúa đã từng là thai nhi trước khi chào đời, nên mỗi thai nhi đều là hình ảnh Chúa cần trân trọng. Như Gioan nhảy mừng lúc còn trong dạ mẹ, mỗi thai nhi đã biết diễn tả buồn vui, đã cần được yêu mến.

Lễ Giáng Sinh đòi ta quan tâm đến các bà mẹ và thai nhi. Hàng năm có cả triệu vụ phá thai trong nước... Kính trọng thân xác phụ nữ, tôn trọng sự sống thai nhi: đó là Tin Mừng Giáng Sinh cho khắp thế giới.

(xem tiếp trang 3)

Lễ tấn phong Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai...

và đặc biệt là Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam. Đồng tế trong Thánh lễ còn có gần 400 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Vị chủ tế và cũng là chủ phong trong Thánh Lễ phong chức giám mục là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hoá và Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ.

Đông đảo tín hữu trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long đã đến hiệp dâng Thánh lễ, theo ước tính của Ban Tổ chức có khoảng 12 ngàn người; cùng với hơn 900 tu sĩ nam nữ và quý thầy Đại chủng viện.

Đúng 9g30 đoàn đồng tế tiến vào Nhà thờ trong lời ca nhập lễ ca ngợi tình yêu Thiên Chúa: “Tình yêu, ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa, đã đoái thương thân phận mọn hèn...”

Sau phần giới thiệu chào mừng quý Đức cha và quý khách, Thánh lễ bắt đầu.

Bài Phúc âm trong Thánh lễ kể lại câu chuyện Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Lc 5,1-11), trong đó câu Chúa nói với ông Phêrô: “*Hãy ra khơi và thả lưới*”, được Đức Tân giám mục chọn làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục của ngài.

Sau bài Phúc âm, đến Nghi thức tấn phong Giám mục, gồm các phần: Giới thiệu tiến chức và công bố Tông sắc, Huấn dụ của Đức giám mục chủ phong, Lời tuyên hứa của vị tiến chức, Kinh cầu các thánh, Nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức, Trao ban nhiệm vụ giám mục, Hôn bình an của các giám mục hiện diện.

Trước hết cộng đoàn phụng vụ cùng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần là linh hồn và là Đấng hướng dẫn Giáo hội của Chúa Kitô.

Tiếp đến là lời thỉnh cầu của cha Giám quản Phêrô Dương Văn Thạnh, xin Đức cha chủ phong phong chức giám mục cho cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Khi được hỏi về Tông sắc của Đức Thánh Cha, cha Giám quản đã trình cho Đức cha chủ phong Tông sắc bổ nhiệm cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm Giám mục chính toà Vĩnh Long và sau đó long trọng công bố Tông sắc này.

Trong bài huấn dụ tiếp theo, Đức giám mục chủ phong quảng diễn về

vai trò giám mục trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong đời sống của Giáo hội; đó cũng là những lời nhấn nhủ tha thiết với vị tiến chức trước khi lãnh nhận sứ vụ giám mục cao cả và với đoàn chiên khi được vinh dự chào đón vị chủ chăn mới. Ngài nhấn mạnh niềm vui của cộng đoàn giáo phận vì chờ đợi đã hơn 2 năm, chúc mừng Đức cha mới và giáo phận, và xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho Đức cha mới và giáo phận.

Cuối cùng, Đức cha chủ phong nhắc nhở rằng giám mục là con người của thời đại, nhưng không có nghĩa là thuộc về thế gian. Thế giới hôm nay có quá nhiều vấn đề làm cho con người điêu đầu và khủng hoảng. Chính vì thế linh mục và nhất là giám mục phải có lòng thương xót như Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót, chăm sóc những người nghèo, người bị bỏ rơi và di dân. Và Giám mục còn phải quan tâm chăm sóc hàng giáo sĩ.

Sau lời huấn dụ của Đức giám mục chủ phong là lời hứa của tiến chức.

Trước khi thực hiện nghi thức chính yếu và quan trọng của việc tấn phong giám mục là đặt tay và lời nguyện phong chức, cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho tiến chức trong Kinh cầu các Thánh.

Dứt Kinh cầu các Thánh, các Đức giám mục thỉnh lặng đến đặt tay trên đầu vị tiến chức.

Sau đó Sách Phúc Âm được mở ra và đặt trên đầu vị tiến chức để nói lên nhiệm vụ chính của Giám Mục là rao giảng Lời Chúa. Cùng lúc ấy, Đức giám mục chủ phong cùng với hai Giám mục phụ phong đọc lời nguyện phong chức.

Sau lời nguyện phong chức là các nghi thức diễn nghĩa, gồm: xúc dầu trên đầu, trao sách Phúc Âm, trao nhẫn Giám mục, đội mũ mitra và trao gậy mục tử. Cuối cùng, Đức cha chủ phong trao ngai tòa Giám mục Vĩnh Long cho Đức Tân giám mục.

Nghi lễ phong chức kết thúc với việc các Đức giám mục hiện diện trao ban bình an cho Đức Tân giám mục.

Thánh Lễ tiếp tục phần Phụng vụ Thánh Thể với Đức Tân giám mục giữ vai chủ tế.

Sau lời nguyện kết lễ, Đức Tân giám mục Phêrô cùng với hai vị Giám mục phụ phong rời cung thánh đi xuống giữa cộng đoàn để ban phép lành đầu tay.

(xem tiếp trang 4)

Toà Thánh mong muốn đào sâu thêm cuộc đối thoại với Do thái giáo



WHĐ (11.12.2015) – Hôm thứ Năm 10-12, Ủy ban Liên lạc với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã giới thiệu bản “suy tư thần học” về một số vấn đề nhạy cảm.

Đây không phải là một tài liệu “huấn quyền” hay “giáo lý”, nhưng chỉ muốn làm phong phú và tăng cường chiều kích thần học của cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo.

Bản suy tư được ấn hành trong khuôn khổ kỷ niệm năm mươi năm ban hành Tuyên ngôn *Nostra Aetate*.

“Kitô hữu và người Do Thái là nhất định phụ thuộc lẫn nhau”. “Cuộc đối thoại giữa hai bên không chỉ là một lựa chọn, nhưng là một bổn phận, đặc biệt về phương diện thần học”: năm mươi năm sau Công đồng Vatican II, Roma đã đưa ra một bản “suy tư thần học về mối quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái”.

Bản suy tư gồm khoảng 10 trang, được công bố hôm thứ Năm 10-12. Với nhan đề “*Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý (Rm 11,29)*”, là kết quả của hai năm rưỡi làm việc miệt mài của Ủy ban Liên lạc với Do Thái giáo, với sự hợp tác của Bộ Giáo lý đức tin.

Đối thoại “nội bộ tôn giáo” hay “trong gia đình”

Trong cuộc họp báo giới thiệu tài liệu này, cha Norbert Hoffman, Thư ký của Ủy ban, cho biết: “Dự án này đã bắt đầu từ năm 2005, khi đó là kỷ niệm bốn mươi năm Tuyên ngôn *Nostra Aetate*, mà số 4 đã “đưa mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và dân tộc Do Thái vào một khung thần học mới”. Vì nhiều lý do khác nhau, công trình phải kéo dài đến năm nay mới hoàn tất.

Lời tựa của Tài liệu nói rõ: Đây không phải là một tài liệu “huấn quyền” hay “giáo lý”, nhưng chỉ muốn là một

“công cụ” cho các cuộc thảo luận trong tương lai. Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cho biết, đây chính là “một mục tiêu quan trọng đối với Đức giáo hoàng Phanxicô”.

Theo tài liệu này, về quan điểm thần học, đối thoại với Do Thái giáo “có tính chất hoàn toàn khác, và ở một bình diện hoàn toàn khác với việc đối thoại với các tôn giáo khác trên thế giới”. “Đối với các Kitô hữu, Đức tin của người Do Thái được chứng thực trong Kinh Thánh (...) không phải là một tôn giáo khác nhưng là nền tảng của đức tin Kitô giáo.” Vì thế Tài liệu này thích dùng kiểu nói đối thoại “nội bộ tôn giáo” hay “trong gia đình”.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước

Một phần quan trọng khác nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước. Tài liệu nhấn mạnh: “Giáo hội không thay thế dân Israel của Thiên Chúa”. Và: “Giao ước mới không huỷ bỏ những giao ước trước đó, nhưng làm cho những giao ước ấy được hoàn tất. Khi Chúa Kitô đến, các Kitô hữu hiểu rằng tất cả những gì đã diễn ra trước kia cần phải được giải thích lại.”

Một vấn đề thần học nền tảng khác là “ơn cứu rỗi”: thật vậy, làm thế nào dung hòa được xác tín về “thực tế rằng người Do Thái được dự phần vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là điều không thể tranh cãi”, với tuyên xưng của đức tin Kitô giáo rằng “chỉ có thể có một con đường đến với ơn cứu rỗi”, là Chúa Kitô? Tài liệu thú nhận rằng: điều này “vẫn còn là một mấu nhiệm khôn dò của Thiên Chúa”.

Các vấn đề “gai góc”

Trong phần cuối, tài liệu đề cập đến “các vấn đề gai góc” - theo cách nói của Đức hồng y Koch. “Khái niệm ‘sứ mạng đối với người Do Thái’ là một trong những vấn đề ấy, vì ‘theo quan điểm của người Do Thái’, nó chạm đến chính hiện hữu của dân tộc Do Thái”.

Đang khi vẫn nhắc lại rằng “Giáo hội Công giáo không chủ trương và không khuyến khích bất kỳ sứ mạng truyền giáo mang tính cơ chế cụ thể nào đối với người Do Thái”, tài liệu

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ tinh tuyền và trong ngần như dòng suối.

Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông. Một quả tim trung thành và quảng đại. không quên ơn, không báo oán.

Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn. yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác.

Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt.

Một quả tim khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô, quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

này kêu gọi các Kitô hữu “làm chứng cho đức tin của mình, với lòng khiêm tốn và sự tế nhị, bằng cách nhìn nhận người Do Thái là những người được thừa hưởng Lời Thiên Chúa”, và không bao giờ quên “thảm họa diệt chủng *Shoah*”.

Mặt khác, khi trả lời các phóng viên hỏi về điều này, Đức hồng y Koch nhìn nhận rằng “người Do Thái đã hiểu không đúng” về lời cầu nguyện của ngày thứ Sáu Tuần Thánh theo nghi thức đặc biệt và ngài khuyên nên dùng nghi thức thông thường, để “tránh gây hiểu lầm”...

Tài liệu của Ủy ban Liên lạc với Do Thái giáo cũng nhắc lại rằng “Trong cuộc đối thoại Do Thái giáo-Kitô giáo, hoàn cảnh của các cộng đồng Kitô giáo ở Israel cũng được đặc biệt lưu tâm”. ■

(Theo La Croix)

Lễ tấn phong Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai...

Trước khi Đức cha chủ phong ban phép lành kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam, đã có lời chúc mừng Đức Tân Giám mục. Ngài bày tỏ niềm vui được cùng với anh chị em tín hữu tham dự Thánh Lễ tấn phong Giám mục của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai và ngài chuyển đến mọi người lời chào và

chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đại diện Hội đồng Giám mục chúc mừng Đức Tân giám mục trong tâm tình hiệp thông huynh đệ và lời cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục Phanxicô bày tỏ niềm vui đón nhận Tân giám mục làm thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam và chia vui với cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Vĩnh Long.



phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Tổng giám mục Girelli nhấn nhủ Đức Tân giám mục “*hãy làm cho ngôi Nhà thờ chánh toà này thành ngôi nhà kiểu mẫu của cầu nguyện... Nhờ lời cầu nguyện mà Đức cha đón nhận được ánh sáng sức mạnh và an ủi trong hoạt động mục vụ, cũng như để duy trì công việc bền bỉ loan báo Tin Mừng không chỉ cho người Công giáo mà cả đến những người không Công giáo. Giáo phận Vĩnh Long phải cầu nguyện tha thiết và loan báo Tin Mừng không mệt mỏi*”.

Đức Tổng giám mục Girelli cũng không quên cảm ơn cha Phêrô Dương Văn Thạnh “*trong vai trò Giám quản giáo phận Vĩnh Long suốt 2 năm qua*”.

Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Girelli cảm ơn Đức Tân giám mục đã lãnh nhận sứ mạng mục tử coi sóc giáo phận Vĩnh Long với lời nhấn nhủ: “*Khởi đầu cho sứ vụ, Đức cha hãy làm sao cho Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng cố đức tin trong giáo phận của Đức cha. Tôi tin Đức cha Tôma cầu nguyện cho Đức cha và tôi xin ơn Chúa xuống tràn đầy trên Đức cha. Tôi xin Thánh tử đạo Philippê Phan Văn Minh và Đức Trinh Nữ Maria ban thêm ơn cho Đức cha*”.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Phó

Sau lời chia vui và chúc mừng của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn với Đức Tân Giám mục và giáo phận Vĩnh Long, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, đại diện Linh mục đoàn và giáo phận Vĩnh Long đã bày tỏ tâm tình với Đức Tân Giám mục Phêrô. Cha Giám quản bày tỏ “*tình hiệp thông với nhau chung quanh Đức cha để thực hiện lý tưởng và châm ngôn hành động mà Đức cha đã chọn: Hãy ra khơi và thả lưới...*” Châm ngôn ấy “*nhắc chúng con rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo... Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức cha là một lời nhắc nhở và cũng là lời mời gọi giáo phận cùng với Đức cha dấn thân*”.

Cha Giám quản cũng hứa: “*Chúng con toàn thể linh mục đoàn, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân nguyện tuyệt đối kính trọng và vâng phục trong mọi quyết định của nhiệm vụ Giám mục của Đức cha theo Giáo luật nhằm làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn*”.

Trong lời đáp từ, Đức Tân Giám mục Phêrô dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn quý Đức hồng y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý cha Tổng đại diện, quý Viện phụ, quý Bề trên các Dòng tu nam nữ, quý cha và quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và các bạn hữu cùng anh chị

em giáo dân đã đến tham dự Thánh lễ tấn phong Giám mục và cầu nguyện cho ngài. Đức Tân Giám mục cũng không quên các vị tiên nhiệm và các ân nhân của ngài: “*Với tâm tình biết ơn, con nhớ đến quý Đức cha tiên nhiệm, quý ân sư của Tiểu chủng viện Thánh Philippê Minh Vĩnh Long, Đại chủng viện Vĩnh Long, Hội Thừa Sai Paris và Học viện Công giáo Paris. Có những vị đã qua đời, có người nay đã già yếu, nhưng cũng có những ân sư ngày hôm nay vẫn còn miệt mài với công việc đào tạo, phục vụ Giáo hội. Thưa các ngài, con có được hôm nay là kết quả của bao công sức của các ngài đổ ra. Con xin Chúa thay con trả công cho các ngài*”.

Đức Tân giám mục cũng ngõ lời tri ân đến cha mẹ, họ hàng và bạn hữu của ngài, cũng như cảm ơn Chính quyền các cấp, đặc biệt Chính quyền tỉnh Vĩnh Long, đã tạo mọi điều kiện để Thánh lễ phong chức được tiến hành thuận lợi.

Một cách đặc biệt, Đức Tân giám mục “*gởi lời chào thân ái và tri ân đến cha Phêrô Dương Văn Thạnh, nguyên Giám quản giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu giáo phận Vĩnh Long; Giáo phận Vĩnh Long là nơi đã cứu mạng tôi, cho tôi được làm người và làm con Chúa, và hôm nay Chúa đặt tôi làm người phục vụ đoàn chiên giáo phận Vĩnh Long của Chúa. ... Tôi nguyện trao hiến cuộc đời cho anh chị em với tất cả lòng yêu mến chân thành của tôi*”.

Cuối cùng, Đức Tân giám mục nhắc nhớ mọi người rằng: “*Giáo phận Vĩnh Long đã được xây dựng với biết bao công sức của các bậc tiền nhân, chúng ta có bốn phận phải tiếp tục sứ mạng của các ngài. Các ngài đã dấn thân không quản hy sinh để làm việc trong cánh đồng truyền giáo, ngày hôm nay chúng ta tiếp nối công việc đó bằng việc dấn thân “đi ra chỗ nước sâu và thả lưới”, đem Tin Mừng đến cho tất cả mọi người bằng đời sống Đức Tin, bằng sự yêu thương và hiệp nhất của chúng ta. Nguyện xin Chúa nhờ lời bầu cử của các ngài chúc lành cho công việc của chúng ta*”.

Thánh lễ tấn phong vị Giám mục chính toà thứ năm của giáo phận Vĩnh Long đã khép lại. Một trang sử mới mở ra cho giáo phận gần 80 năm tuổi, hiện có 207 linh mục, 88 đại chủng sinh, 713 tu sĩ nam nữ, 546 giáo lý viên và hơn 200.000 tín hữu. Nhờ hồng ân Chúa, giáo phận Vĩnh Long tin tưởng và hân hoan vững bước. ■