



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 8-11-2015

Chúa nhật 32 Thường niên

Bỏ vào tất cả

LỜI CHÚA: Mc 12, 38-44

Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa đạo quanh, xứng xứng trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túi thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”.

SUY NIỆM

Khó lòng nhận ra đồ giả trong các món hàng. Ta thường đánh giá một sản phẩm dựa trên mẫu mã, nên dễ bị đánh lừa về chất lượng. Thật ra đồ giả cũng có ở nơi con người. Làm cho mình trẻ hơn nhờ trang điểm, tốt hơn nhờ ăn nói. Làm cho mình có

(xem tiếp trang 2)

“Các thánh không chỉ là những người đã được tuyên thánh, nhưng có thể là những người chúng ta gặp trong đời”



WHĐ (02.11.2015) – Ngỏ lời với các tín hữu trong ngày lễ kính Các Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng có rất nhiều vị thánh cuộc sống đời thường và họ là những tấm gương cho chúng ta noi theo.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 1-11 (năm nay là ngày lễ Các Thánh) tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha giải thích: các thánh là những người thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn, họ mang ấn tích của Thiên Chúa trong cuộc sống và trên con người mình.

Đức Thánh Cha nói tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và chúng ta nhận được ấn tích của Cha trên trời qua bí tích Rửa tội. Các thánh là những người đã sống trong ân sủng của bí tích Rửa tội, gìn giữ ấn tích này nguyên vẹn, cư xử như con cái Thiên Chúa và cố gắng bắt chước Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Các thánh là những tấm gương để chúng ta noi theo”. Và ngài nhấn mạnh các thánh không chỉ là những người đã được tuyên thánh, nhưng có thể là bất cứ ai ngay bên cạnh chúng ta, là thành viên trong gia đình chúng ta hay những người chúng ta gặp trong đời. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải biết ơn họ và tạ ơn Chúa đã ban họ cho chúng ta để làm tấm gương giúp chúng ta biết phải sống và chết như thế nào để trung thành với Chúa và với Tin Mừng.

(xem tiếp trang 3)

Đối thoại liên tôn: “từ sợ hãi đến tin tưởng”

WHĐ (31.10.2015) – “Đón nhận nhau, từ sợ hãi đến tin tưởng”: đó là chủ đề của Hội nghị các tôn giáo vì Hoà bình của châu Âu diễn ra tại Castel Gandolfo từ ngày 28-10 và sẽ kết thúc ngày 1-11-2015. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ của kỷ niệm năm mươi năm Tuyên ngôn *Nostra Aetate*.

Các thách đố châu Âu ngày nay phải đối diện kể ra không ít: sợ mất căn tính cá nhân, căn tính văn hoá và tôn giáo do hiện tượng toàn cầu hoá, sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái, gia tăng chứng sợ Hồi giáo, những tình cảm chống Kitô giáo và bài ngoại. Để trả lời, chúng ta cần những dấu hiệu tích cực, xuất phát từ những hành động tốt, từ những ý tưởng khôn ngoan và sáng tạo.

Trong ngày thứ hai của Hội nghị, Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối



thoại liên tôn, đã có bài phát biểu với các tham dự viên.

Đức hồng y Tauran nhắc nhở: Theo *Nostra Aetate*, “chúng ta không thể yêu mến Chúa mà lại không yêu thương đồng loại, chúng ta cũng không thể yêu đồng loại mà lại không mến Chúa”; và ngài nói tiếp: “Chúng ta không thể yêu mến Chúa hay đồng loại mà lại không biết Chúa, không biết đồng loại; và chúng ta không thể biết Chúa và đồng loại

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đáng trí thức hơn, quý phái hơn để chiếm được lòng tin, lòng quý mến của người khác. Có loại người giả hình dạy một đàng, làm một nẻo, bắt người khác làm những điều mình chẳng bao giờ làm, mặt sát người khác về những tội mình không tránh khỏi. Có loại người giả hình rất tử tế với người ngoài, còn sống với người trong nhà thì không ai chịu nổi. Nói chung mọi thứ giả hình đều không thật. Đức Giêsu cảnh giác chúng ta về thứ giả hình đạo đức: “Anh em hãy coi chừng...”, kéo lại giống một số kinh sư.

Đức Giêsu cố ý ngồi đối diện với thù nghịch ở Đền Thờ. Ngài tò mò muốn xem đám đông bỏ tiền ra sao. Những người giàu bỏ nhiều hơn cả. Nhưng Ngài lại xúc động khi thấy một bà goá nghèo rón rén bỏ vào thùng hai đồng xu nhỏ. Ngài quả quyết trước mặt các môn đệ: “Bà goá này đã bỏ nhiều tiền hơn người khác, vì mọi người lấy từ cái dư thừa mà bỏ vào, còn bà, bà lấy từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả của nuôi thân”.

Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Đức Giêsu, cách nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ. Bà goá bỏ tiền ít hơn mọi người, nhưng dưới mắt Đức Giêsu, bà đã bỏ nhiều hơn cả, vì bà đã bỏ tất cả. Lỗi đánh giá của Đức Giêsu đòi ta xét lại lỗi đánh giá của mình về người khác. Có khi chúng ta ca ngợi một người chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn lao, đã đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng. Có khi chúng ta chê một người vì người đó kém cỏi, thiếu năng lực. Tiếng khen chê của ta thường dựa trên hiệu quả bề ngoài, và ít đụng đến phần nội tâm sâu thẳm. Lỗi đánh giá của Đức Giêsu cũng đòi ta xét lại lỗi đánh giá của mình về chính mình. Tôi xao xuyên khi bị chê, tự mãn khi được khen. Tôi quá trọng dư luận đến nỗi trở nên nô lệ cho dư luận. Thật ra tôi cần đánh giá mình dựa trên cái nhìn của Chúa. Chúa thấy tôi thế nào thì tôi là thế ấy.

Điều quan trọng khiến tôi bận tâm đó là tôi có dâng tất cả bản thân cho Chúa không, chẳng giữ lại gì cho mình, dù chỉ một xu nhỏ. Cần rất

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Quỹ Giáo dục Công giáo

WHD (30.10.2015) – Qua văn kiện viết tay đề ngày 28-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Quỹ *Gravissimum Educationis*. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ Giáo dục Công giáo đã có các sáng kiến tổ chức kỷ niệm 50 năm công bố Tuyên ngôn *Gravissimum Educationis* [Vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục] của Công đồng Vatican II về giáo dục Kitô giáo.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự hài lòng vì trong dịp kỷ niệm này Bộ Giáo dục Công giáo đã “mong muốn thành lập một Quỹ có tên gọi *Gravissimum Educationis*, với mục đích theo đuổi ‘các mục tiêu khoa học

và văn hóa, nhằm thúc đẩy nền giáo dục Công giáo trên thế giới”.

Sau khi nhắc lại lời mở đầu của Tuyên ngôn *Gravissimum Educationis*: “Giáo hội thừa nhận vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục trong đời sống con người, và tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của ngành giáo dục đối với sự phát triển của xã hội hiện nay”, Đức Thánh Cha công bố quyết định thành lập Quỹ *Gravissimum Educationis* như các cơ quan công, có tư cách pháp nhân về dân sự và giáo luật, với quy chế riêng.

Quỹ này sẽ đặt trụ sở tại thành phố Vatican và chịu sự chi phối của Bộ giáo luật hiện hành cũng như luật dân sự hiện hành ở thành phố Vatican. ■

Đối thoại liên tôn: từ “sợ hãi đến tin tưởng”

mà lại không hiệp thông với Chúa và với đồng loại. Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau là do thiếu hiểu biết nhau”.

Những khẳng định này chỉ có thể hiểu được với đầy đủ ý nghĩa của chúng trong bối cảnh chung của châu Âu đang mang nặng dấu ấn của sự lo sợ đánh mất căn tính của mình, của sự gia tăng tinh thần bài ngoại và kỳ thị chủng tộc dưới mọi hình thức. Chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Đối thoại liên tôn muốn đem lại thuốc chữa cho những căn bệnh này.

Đức hồng y giải thích: “Sứ vụ đích thực của tôn giáo là hoà bình bởi vì tôn giáo và hoà bình đi đôi với nhau. Không một nhà lãnh đạo tôn giáo nào lại không biết đến thứ văn hoá của sự phi nhân hoá và của bạo động, hay lại đi rao giảng và ủng hộ thứ văn hoá ấy”.

“Cầu nguyện, các thực hành đạo đức và các hành động vì công lý và hoà bình, có thể đánh thức tâm can chúng ta để vượt qua cái nhìn bị phân cực nhìn các đồng loại của mình như những con người khác biệt”. Đức hồng y Tauran khẳng định: “Chính vì vậy mà thách đố khẩn thiết ngày nay, đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo, là biến nghi kỵ, thiếu tin tưởng, thiếu khoan dung thành một nền văn hoá mới đặt nền tảng trên sự tôn trọng, và thấu hiểu lẫn nhau, trên sự bất bạo động, trên tình liên đới và trên việc giải quyết các mâu thuẫn một cách hoà bình”.

Kết thúc bài phát biểu, Đức hồng y

“Các thánh không chỉ là những người đã được tuyên thánh...”

“Biết bao người tốt chúng ta đã gặp trong đời; bao lần chúng ta đã thốt lên: ‘Người này là một vị thánh’ ... Đó là những vị thánh sống gần bên chúng ta, không phải là những người được đã tuyên thánh, nhưng là những người sống cùng với chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói, khi noi gương bất chước cử chỉ yêu thương và thương xót của họ là chúng ta đưa họ vào hiện diện trong thế giới này. Những cử chỉ nhân ái, quảng đại giúp đỡ và thái độ gần gũi có vẻ như không đáng kể, nhưng trong mắt của Thiên Chúa lại là vĩnh cửu, “vì tình yêu và lòng thương xót mạnh hơn cả sự chết”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha thông báo với các tín hữu rằng vào chiều Chúa nhật, ngài sẽ đến nghĩa trang Verano của Roma để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Đức Thánh Cha nói, khi đến nghĩa trang chính của thành phố, ngài muốn hiệp thông với mọi người ở khắp nơi trên thế giới sẽ cầu nguyện cho những người thân của mình trong những ngày này. ■

Tauran mời gọi: “Vì di sản thiêng liêng của chúng ta thật lớn lao, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để chữa lành những chứng bệnh xã hội và văn hoá này, thông qua đối thoại và hợp tác”. ■

Hành hương Thánh Địa giữa làn sóng bạo động



WHĐ (03.11.2015) – Theo tin từ Toà Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem, trong những tuần qua, khách hành hương khắp nơi vẫn tụt về Thánh Địa, bất chấp làn sóng bạo động ở khu vực này.

Hãng tin *Fides* cho biết, nhiều nhóm khách hành hương đã đến thăm Toà Thượng phụ, họ được Đức giám mục phụ tá William Shomali đón tiếp và cảm ơn về lòng can đảm của họ. Trong lời kêu gọi các nhóm hành hương cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa, Đức cha Shomali nói: “Hành hương trong thời gian đầy khó khăn này mới thực là một chuyến hành hương. Điều đó làm nên sự khác biệt với một chuyến du lịch”.

Tin tức trong những tuần vừa qua khiến người ta lo ngại số khách hành hương đến Giêrusalem sẽ sụt giảm, nhưng chỉ có rất ít khách huỷ chuyến. Số khách hành hương này đến từ Pháp, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu khác; một số đến từ Hoa Kỳ và Châu Á, mặc dù tin tức không làm người ta an tâm. Đối với đa phần khách hành hương, họ đã dự định chuyến đi từ lâu nên không muốn huỷ bỏ.

Tuy nhiên, dù rằng tình hình căng thẳng không làm nản lòng khách hành hương vào lúc này, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng trong tương lai. Bằng chứng là hiện nay có rất ít khách hành hương và du lịch cho mùa Giáng sinh cũng như đầu mùa du lịch năm tới: sự suy giảm được xem là bình thường vào lúc này trong thời điểm cuối mùa du lịch, nhưng đó lại là nỗi bận lòng cho năm tới. Đức giám mục Shomali ước mong mọi người hãy an tâm: “Đừng sợ, bạo động sẽ chẳng nhắm vào các bạn đâu”. ■

(*Fides*, 30-10-2015)

Toà Thánh điều tra về hành vi đánh cắp và phổ biến thông tin và tài liệu mật

WHĐ (04.11.2015) – Tại Vatican, hai người đã bị triệu tập và thẩm vấn trong hai ngày 31-10 và 01-11 trong khuôn khổ cuộc điều tra cách nay vài tháng của Sở Hiến binh Vatican về hành vi ăn cắp và phổ biến các thông tin và tài liệu mật. Đó là Đức ông Lucio Angel Vallejo Balda, người Tây Ban Nha thuộc giám hạt tông nhân Opus Dei và Francesca Chaouqui, nữ luật sư người Ý. Đức ông Vallejo từng là Thư ký và bà Chaouqui là thành viên của Ủy ban Tham vấn về Tổ chức kinh tế-quản trị của Toà Thánh (COSEA); Ủy ban này được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập hồi tháng Bảy 2013 và đã giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sau cuộc thẩm vấn, hai người đã bị bắt giam. Hôm thứ Hai, 2-11, Văn phòng Chứng lý đã trả tự do cho Chaouqui vì thái độ hợp tác với cơ quan điều tra, trong khi Đức ông Vallejo Balda vẫn đang bị điều tra.

Vụ việc liên quan đến hai cuốn sách dự định phát hành trong tuần này của hai phóng viên người Ý: cuốn *Avarizia* (Hà tiện) của Emiliano

Fittipaldi, phóng viên báo *Espresso* và cuốn *Via Crucis* (Đàng Thánh Giá) của Gianluigi Nuzzi, phóng viên công ty truyền hình Mediaset. Hai cuốn sách được quảng cáo sẽ tiết lộ các bê bối và lời thô về tài chính của Toà Thánh. Năm 2012, vào thời Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI, Gianluigi Nuzzi đã thu thập và công bố các dữ kiện và các tài liệu riêng từ khi xảy ra vụ án gọi là *Vatileaks*.

Sự phản bội nghiêm trọng

Trong một thông cáo báo chí, Toà Thánh nhắc lại rằng việc ẩn hành các tài liệu này là phản bội nghiêm trọng sự tin tưởng của Đức Thánh Cha. Các tác giả của những cuốn sách này đã lợi dụng một hành vi bất hợp pháp có thể có những hậu quả về mặt pháp lý và hình sự. Văn phòng Chứng lý không loại trừ việc kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong trường hợp cần thiết.

Các sách này hoàn toàn không giúp xác lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ gieo rắc hoang mang và dẫn đến những giải thích phiến diện và có dụng ý. Phòng Báo chí Tòa

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhiều liều lĩnh khi bỏ nốt đồng xu cuối cùng để thực sự trở nên người tín thác trọn vẹn vào Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.

Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vẽ.

Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ, đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình.

Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thánh nhấn mạnh, tuyệt đối không được tin rằng việc này có thể trợ giúp sứ vụ của Đức Thánh Cha.

Báo chí Italia cho biết máy tính của Tổng kiểm toán của Vatican là Libero Milone đặt tại văn phòng của ông ở gần Quảng trường Thánh Phêrô đã bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu. Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng Sáu vừa qua, tiến sĩ Libero Milone chịu trách nhiệm kiểm toán các tài khoản của tất cả các cơ quan hành chính của Toà Thánh.

Không loại trừ việc Tòa án Vatican sẽ khởi tố vụ án. ■

Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày mất của Chân phước Charles de Foucauld



WHĐ (1.11.2015) – Thứ Bảy 31-10-2015, tại Nazareth đã khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày mất của Chân phước Charles de Foucauld. Cha Charles de Foucauld qua đời ngày 01-12-1916 tại Tamanrasset, miền nam Algérie. Cha đã sống trong đan viện Xitô Đức Bà Thánh Tâm ở Akbès, Syria, sau đó đến sống tại Thánh Địa. Thông thạo tiếng Ả Rập và Do Thái, cha luôn cầu nguyện với sách Tin Mừng bằng tiếng Ả Rập. Tại Nazareth, cha đào sâu đời sống tu đức vốn sẽ hướng dẫn cuộc đời cha, một đời sống tu đức lấy mẫu nhiệm Nhập Thể làm trung tâm, để từ đó khám phá sự hiện diện của

Thiên Chúa trong đời sống thường ngày, mọi lúc và mọi nơi. Đối với Chân phước Charles de Foucauld, chìa khoá để sống nên tu đức đó chính là tình huynh đệ.

Ngày nay, tại Nazareth, có một cộng đoàn Tiểu Đệ Chúa Giêsu hiện diện ngay trong ngôi nhà mà Chân phước Charles de Foucauld từng sống. Họ chuyên cần đào sâu và thực hành huấn lệnh của Tin Mừng. Các Tiểu Đệ này phục vụ tại bệnh viện Thánh Gia Nazareth với nhiệm vụ đồng hành thiêng liêng cho các bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện.

Trong Năm Thánh sẽ có nhiều hoạt động như: học sinh trong các trường Kitô giáo sẽ được mời thăm viếng ngôi nhà của Chân phước Charles de Foucauld, 24 giờ cầu nguyện cho hoà bình - dự kiến được tổ chức vào đầu tháng Mười Hai 2015, một cuộc gặp gỡ liên tôn vào tháng Ba 2016. Ngoài ra còn nhiều sáng kiến và cử hành khác trong Năm Thánh này cũng được công bố tại nhiều quốc gia, nơi có sự hiện diện của gia đình thiêng liêng của Chân phước Charles de Foucauld, trong đó có các Tiểu Đệ và Tiểu Muội Chúa Giêsu. ■

(Vatican Radio)

Kỷ niệm 50 năm *Nostra Aetate*, Bản Đại hiến chương Đối thoại liên tôn

WHĐ (30.10.2015) – Trong những ngày cuối tháng Mười 2015, các đại diện các tôn giáo trên thế giới đã quy tụ về Roma để tham dự Hội nghị kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn *Nostra Aetate* của Công đồng Vatican II về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác. Hội nghị diễn ra trong ba ngày từ 26 đến 28-10 do Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn và Ủy ban Toà Thánh phụ trách các quan hệ với người Do Thái tổ chức.

Các diễn giả cho biết, mặc dù là ngắn nhất trong các văn kiện của Công đồng, nhưng ảnh hưởng của *Nostra Aetate* vẫn còn được nhận thấy trong đời sống của Giáo hội ngày nay.

Cha Miguel Angel Ayuso Guixot, thư ký Văn phòng đối thoại liên tôn, nói rằng dù đã có rất nhiều điều được thực hiện kể từ khi Tuyên ngôn được công bố, nhưng vẫn còn nhiều việc

phải làm để thúc đẩy quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo.

Cha Ayuso nói: “Biết bao lời lẽ đã được phát biểu nhưng vẫn còn nhiều im lặng. Con đường *Nostra Aetate* vạch ra vẫn là rất thích đáng và, như đã nói trong Tuyên ngôn, hôm nay chúng ta vẫn còn được khuyến khích nhìn nhận, gìn giữ và thúc đẩy tất cả các giá trị tinh thần, đạo đức và văn hoá xã hội nơi các tôn giáo”.

Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn, nói rằng: “Một trong những thành tựu cơ bản của *Nostra Aetate* là Giáo hội nhìn nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo khác. Trong Tuyên ngôn này, lần đầu tiên, huấn quyền đã nhìn nhận sự thánh thiện cũng có thể hiện diện nơi các tôn giáo khác và điều này có thể dẫn đến một ‘tia sáng chân lý soi chiếu tất cả nhân loại’.

Ngài nói: “Thật là thú vị khi đọc văn kiện này vào 50 năm sau và thấy rằng Tuyên ngôn đã không hề mất đi tính thích đáng của nó. Chắc chắn Tuyên ngôn đã truyền cảm hứng cho các thành viên của Giáo hội Công giáo ở nhiều cấp độ để thúc đẩy mối quan hệ tôn trọng và đối thoại với các tín đồ của các tôn giáo khác, và tiếp tục là một điểm tham chiếu vững chắc cho các mối quan hệ này”.

Tuyên ngôn được Chân phước Phaolô VI ban hành ngày 28-10-1965, nhưng dự thảo đầu tiên của *Nostra Aetate* đã được Thánh Gioan XXIII uỷ thác cho Đức hồng y Augustin Bea hướng dẫn. Đức hồng y Tauran cho biết, dự thảo ban đầu mang tên *Decretum de Iudaeis (Sắc lệnh về người Do Thái)*, chỉ đề cập vấn đề trách nhiệm của các Kitô hữu trong vụ Thảm sát người Do Thái.

Kết quả, Tuyên ngôn gồm 5 số, trong đó hai số cuối đề cập đến mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với dân Do Thái, và ba số đầu nêu bật mối quan hệ của Giáo hội với các tôn giáo khác trên thế giới.

Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Toà Thánh phụ trách các quan hệ với người Do Thái, cho biết việc nói đến mối quan hệ của Kitô giáo với Do Thái giáo trong văn kiện không chỉ là điểm khởi đầu “nhưng còn là bản lề của toàn bộ Tuyên ngôn”.

“Số 4 của *Nostra Aetate* có thể được coi là Bản Đại hiến chương đối thoại Do Thái-Công giáo. Lần đầu tiên trong lịch sử, Công đồng đại kết diễn đạt một cách rành mạch và tích cực như thế về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo”.

Đức hồng y Koch cũng lưu ý rằng *Nostra Aetate* không chỉ đề cập đến “triển vọng mang tính thực tế và thực dụng”, nhưng đặt mối quan hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo vào trong một “bối cảnh thần học” dựa trên “nền tảng Thánh Kinh vững chắc”.

Đức hồng y Koch nói, *Nostra Aetate* đánh dấu một sự thay đổi quyết định trong trong các mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, và cho thấy “chính nó là chiếc la bàn hữu ích hướng tới sự hoà giải giữa các Kitô hữu và người Do Thái, có giá trị cho cả hiện tại lẫn tương lai”.

Và Đức hồng y kết luận: “Vì thế, cử hành một kỷ niệm quan trọng không phải là lý do để nhìn lại quá khứ nhưng là một cơ hội quý giá để nhìn đến tương lai”. ■

(Theo Junno Arocho Esteves, CNS)