



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 16-8-2015

Chúa nhật 20 Thường niên

Tôi là Bánh

LỜI CHÚA: Ga 6, 51-58

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thể gian được sống”.

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

SUY NIỆM

Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể. Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Đức Giêsu lại muốn nuôi cả

(xem tiếp trang 2)

**Lễ công bố và trao quyết định
thành lập Học viện Công giáo Việt Nam**



WHĐ (07.08.2015) – Vào lúc 16g00 ngày 06-08-2015, tại Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (HDGMVN), số 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM, đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, linh mục Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng (SCJ), Thư ký Ủy

ban Giáo dục Công giáo trực thuộc HDGMVN, đã giới thiệu thành phần tham dự. Về phía Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HDGMVN; Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký HDGMVN; Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc HDGMVN; linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh văn phòng Trụ sở Văn phòng HDGMVN; linh mục Giuse Nguyễn Văn Sinh, Quản lý Trụ sở Văn phòng HDGMVN; linh mục Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng (SCJ), Thư ký Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”

WHĐ (11.08.2015) – Trong bức thư đề ngày 06-08-2015 gửi đến Đức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hoà bình, và Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, vừa được công bố hôm thứ Hai 10-08-2015 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”; Ngày này được ấn định cử hành vào 01 tháng Chín hằng năm.

Ngày cầu nguyện này phù hợp với chủ đề của Thông điệp mới nhất về môi trường Laudato Si’ của Đức Thánh Cha mới ban hành. Quyết định của Đức Thánh Cha cũng được xem là một dấu chỉ hiệp nhất với Giáo hội Chính Thống; vì vào năm 1989 Giáo hội Chính Thống đã thành lập ngày 01 tháng Chín là ngày mừng công trình sáng tạo.



Đức Thánh Cha viết: “Việc cử hành Ngày này vào cùng thời gian với Giáo hội Chính Thống, sẽ là một cơ hội quý báu để làm chứng cho sự hiệp thông đang tăng triển giữa các anh chị em Chính Thống và chúng ta”.

Ngài bày tỏ hy vọng rằng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên sẽ làm nổi bật nhu cầu tất cả các Kitô hữu phải cộng tác với nhau để hướng tới mục tiêu

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi ta bằng cái chết thập giá - ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt mình. Đúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài: sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Đức Giêsu ban cho ta Tấm Bánh (c.51). Ngài còn tự nhận mình là Tấm Bánh (cc.48,51): Tấm Bánh có sự sống và Tấm Bánh ban sự sống. *Tôi là Tấm Bánh*: đó là định nghĩa của Đức Giêsu về mình. Định nghĩa này có làm ta ngạc nhiên không? Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh không sống cho mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình như thế, bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Thật ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn. Đức Giêsu là Tấm Bánh đặc biệt. Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm.

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ. Đức Giêsu sống nhờ Cha và chúng ta sống nhờ Đức Giêsu (c.57). Như cành nho sống nhờ thân cây nho, chúng ta cũng sống nhờ, nghĩa là sống trong và sống cho Chúa.

Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ nhìn và thờ lạy Thánh Thể hơn là cầm lấy mà ăn. Động từ ăn được nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này, như một lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu. Ngày nay, người ta rước lễ nhiều hơn trước. Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này khá vội vã, thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình. Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên. Phút thình lặn sau rước lễ cũng bị cắt ngắn. Tôi phải về ngay vì phải lấy xe, vì nhà thờ đóng cửa... Chính vì thế rước lễ chẳng gây được âm vang nào nơi tôi. Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần túy. Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì đón một người. Ít khi có vị khách quý nào bị thường xuyên tiếp đón lạnh nhạt như thế! Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ

(xem tiếp trang 3)

BILA III: “Người trẻ Công giáo - được Chúa Kitô và Giáo hội Người biến đổi, để biến đổi châu Á”

Từ ngày 03 đến 07 tháng Tám 2015, đã diễn ra BILA (Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân) lần thứ III về Giới trẻ với chủ đề “**Người trẻ Công giáo - được Chúa Kitô và Giáo hội Người biến đổi, để biến đổi châu Á**”. Hội nghị do Ban Giới trẻ thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) tổ chức tại Trung tâm tĩnh tâm Pace Bene của Tổng giáo phận Kota Kinabalu ở bang Sabah, Malaysia.

Hội nghị lần thứ I đã được tổ chức tại Manila, Philippines năm 1997 và lần thứ II tại Johor, Malaysia vào năm 2007. Tham dự Hội nghị lần này có 3 tổng giám mục, 8 giám mục, 23 linh mục, 5 nữ tu và 47 bạn trẻ đến từ các nước Châu Á. Đoàn Việt Nam có 4 thành viên tham dự.

Hội nghị nhằm 3 mục tiêu:

– Khuyến khích các giám mục và các người đồng hành dân thân hơn nữa để giúp người trẻ thắt chặt mối tương quan với Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài;

– Suy tư và nhận định về những nhu cầu của người trẻ trong bối cảnh mục vụ đang có nhiều thay đổi, qua việc trao đổi kinh nghiệm và quan điểm của các tham dự viên;

– Tăng cường mạng lưới nối kết các hoạt động tông đồ cho người trẻ ở châu Á.

Để thực hiện chủ đề “**Người trẻ Công giáo - được Chúa Kitô và Giáo hội Người biến đổi, để biến đổi châu Á**”, Hội nghị mời các bạn trẻ sống lại cảm nghiệm của người phụ nữ Samaria theo Tin Mừng thánh Gioan chương 4.

Chương trình bắt đầu lúc 15g30 chiều thứ Hai 03-08 với thánh lễ khai mạc lúc 18g00 tại Nhà thờ Mán Côi do Đức cha Gioan Wong Soo Kau, Tổng giám mục Tổng giáo phận Kota Kinabalu, chủ tế. Sau thánh lễ là bữa tiệc chào mừng ấn tượng và chương trình văn nghệ của nước chủ nhà, giới thiệu về đất nước Malaysia tươi đẹp.

Lịch làm việc của Hội nghị tương đối dày đặc nhưng rất thú vị và bổ ích. Các thành viên vừa được trải nghiệm đời sống đạo của người dân địa phương qua những cuộc thăm viếng và dâng lễ tại các nhà thờ ở Tổng giáo phận Kota Kinabalu, vừa có được những giây phút chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm mục vụ của các bạn trẻ thuộc nhiều môi trường khác nhau, lại vừa học hỏi được nhiều điều từ các bài thuyết trình trong Hội nghị.



Sau mỗi buổi thuyết trình, các thành viên chia thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận. Mọi người có thể chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm, và cùng nhau đề ra những kế hoạch giúp các bạn trẻ Á Châu có thể gặp gỡ Đức Kitô, nhờ đó sẽ được biến đổi như người phụ nữ Samaria. Một ngày thường kết thúc bằng giờ Cầu Thánh Thể trước khi đi ngủ.

Ấn tượng nhất có lẽ là buổi tối thứ Năm 06-08 với chương trình giao lưu văn hoá các nước. Các thành viên tham dự chia thành nhiều nhóm khác nhau, được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của nước mình. Qua các vở kịch, các nhóm đã nêu ra những vấn đề của địa phương mình cũng như nói lên những khao khát trong cuộc sống.

Hội nghị kết thúc với buổi họp tổng kết và thánh lễ bế mạc vào sáng thứ Sáu 07-08.

Các thành viên ra về với hành trang là thông điệp biến đổi bản thân theo gương người phụ nữ Samaria để rồi nhờ đó có thể biến đổi người khác. Người trẻ là tương lai của Giáo hội, cần được nhìn nhận như món quà của Thiên Chúa, như một thành phần quan trọng trong Giáo hội, chứ không phải là một vấn nạn. ■

Chủ đề Ngày Hoà bình Thế giới 2016: “Vượt thắng sự thờ ơ để có hoà bình”

WHĐ (12.08.2015) – Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, sự thờ ơ của con người trước các vấn đề của thời đại chúng ta là một trong những mối đe dọa chính đối với hoà bình trên thế giới. Vì thế Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Hoà bình Thế giới năm 2016 là “Vượt thắng sự thờ ơ để có hoà bình”.

Trong thông cáo giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề này, Hội đồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình nhận định: “Ngày nay, sự thờ ơ thường gắn với chủ nghĩa cá nhân vốn gây ra sự cô lập, thiếu nhận thức, ích kỷ, và vì thế khiến người ta từ chối dẫn thân. Có nhiều thông tin hơn không có nghĩa là quan tâm đến các vấn đề nhiều hơn. Cần phải cố mở lương tâm để liên đới với nhau”. Vì thế lời kêu gọi này được gửi tới các gia đình, các nhà giáo dục, các người làm truyền thông, giới trí thức, nghệ sĩ, để thúc đẩy một chiến dịch nâng cao nhận thức và nhận trách nhiệm trước những thách đố nghiêm trọng có ảnh hưởng đến cả nhân loại”.

Thông cáo cũng nói đến “chủ nghĩa duy chính thống (*fundamentalism*) với các cuộc tàn sát, đàn áp tôn giáo và sắc tộc, các cuộc tấn công vào tự do và toàn bộ dân quyền, khai thác và

nô lệ hoá con người, tham nhũng và tội phạm có tổ chức, các cuộc chiến tranh và bi kịch của những người tị nạn và buộc phải rời bỏ quê hương. Việc phát triển một nền văn hoá tôn trọng luật pháp và giáo dục tinh thần đối thoại và hợp tác là điều cấp bách. Hoà bình là điều có thể đạt được với điều kiện quyền lợi của tất cả mọi người đều được công nhận, tôn trọng, nhận biết và hiểu rõ, trong tự do và công lý hoàn toàn”.

Sứ điệp Hoà bình 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là một công cụ, một điểm xuất phát để tất cả mọi người thiện chí, đặc biệt là những người làm việc trong ngành giáo dục, văn hóa và truyền thông, hành động theo khả năng của riêng mình để cùng nhau xây dựng một thế giới có trách nhiệm hơn và có lòng thương xót hơn.

Ngày Hoà bình Thế giới do Đức Chân phước giáo hoàng Phaolô VI khởi xướng từ năm 1967 và được cử hành vào ngày 01 tháng Giêng, ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mỗi năm, Sứ điệp Hoà bình của Đức giáo hoàng sẽ được gửi đến các Bộ trưởng Ngoại giao của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sứ điệp này cũng phác hoạ đường lối ngoại giao của Toà Thánh trong năm sắp đến. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”

chung: “Chúng ta đang sống ở một giai đoạn mà tất cả các Kitô hữu đều phải đối mặt với cùng những thách đố quyết liệt như nhau, vì thế chúng ta phải cùng nhau đối phó, để trở nên khả tín hơn và hữu hiệu hơn. Tôi hy vọng rằng một cách nào đó Ngày này cũng sẽ khuyến khích các Giáo hội khác và các Cộng đồng Giáo hội khác tham gia, và được cử hành trong sự hiệp nhất với các sáng kiến tương tự của Hội đồng Thế giới các Giáo hội”.

Ngày đó sẽ là một cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu là quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã huỷ hoại môi trường.

Trong phần cuối bức thư, Đức Thánh Cha xin Đức hồng y Turkson –với tư

cách Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình– thông báo cho các Ủy ban Công lý và Hoà bình của các Hội đồng Giám mục, cũng như các tổ chức quốc gia và quốc tế có liên quan đến các vấn đề về môi trường, về việc thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”. Như thế, nhờ lưu tâm thích đáng đến các nhu cầu và tình hình của địa phương, Ngày này sẽ được toàn thể Dân Chúa –linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân–, tham gia cử hành cách đúng đắn. Vì thế, Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình có nhiệm vụ phối hợp với các Hội đồng Giám mục, để trù liệu những phương thức phù hợp cho việc quảng bá và cử hành Ngày này, nhờ đó sự kiện hằng năm này sẽ trở thành một dịp quan trọng để cầu nguyện, suy tư, hoán cải và áp dụng những lối sống phù hợp.

Đức Thánh Cha cũng xin Đức hồng y Koch –với tư cách Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu– liên hệ với Toà

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nào xảy ra, nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.

Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, Minh Chúa. Chỉ ai biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm, người ấy mới gặp được sự sống và gặp được Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đến với chúng con
dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết
lặng lẽ chờ đợi.
Tấm bánh hiện diện là để phục
vụ cho con người.
Tấm bánh quá đổi mong manh,
nhỏ bé,
có thể bị ẩm mốc làm hư hoại,
và tan rất mau sau khi được nhận
lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự
giữa phận làm người và phận làm
bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách
đến với con người hôm nay:
đơn sơ, khiêm hạ,
không chút vinh quang hay quyền
lực.

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa,
chúng con cũng trở nên tấm bánh
ngon,
được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị
của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa
đi vào mọi vùng mờ tối của lòng
mình,
để sự hiện diện của Chúa trong
con được lớn lên.

Và ước gì chúng con trở thành
những Nhà tạm di động,
đem Chúa đến cho đồng bào
và quê hương chúng con. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thượng Phụ Constantinopolis và với các giáo hội Chính thống khác để “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” trở nên dấu chỉ của một cuộc hành trình chung, trong đó mọi người tin nơi Chúa Kitô đều tham gia. Hội đồng Toà Thánh của Đức hồng y Koch cũng có trách nhiệm bảo đảm sẽ phối hợp với các sáng kiến tương tự của Hội đồng Thế giới các Giáo hội. ■

Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương xót

WHD (09.08.2015) – Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương xót **“Misericordes sicut Pater!”** (Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha) vừa được công bố trên trang mạng của Năm Thánh tại địa chỉ <http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it/giubileo/inno.html>

Bài hát lấy ý từ Kinh Thánh và châm ngôn chính thức của Năm Thánh, với phần điệp khúc cũng là nhan đề của bài hát được lặp đi lặp lại.



Phiên khúc một ca tụng Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế gian và dẫn dắt dân Ngài trong lịch sử. Phiên khúc hai ca tụng Thiên Chúa Con là ánh sáng muôn dân đã yêu thương chúng ta bằng quả tim xác thịt. Phiên khúc ba kêu cầu bầy ơn Chúa Thánh Thần là nguồn mọi điều thiện hảo. Phiên khúc bốn cầu xin Thiên Chúa là nguồn mọi bình an ban hoà bình cho trái đất. Câu trích Thánh vịnh 135/136 *“Lòng thương xót của Chúa muôn đời còn mãi”* cũng được lặp đi lặp lại trong các phiên khúc, bằng tiếng Latinh: *in aeternum misericordia eius*.

Bài hát do Paul Inwood soạn nhạc và linh mục dòng Tên Eugenio Costa viết lời. Phần ghi âm do Ca đoàn Nhà nguyện Sistine thực hiện.

Năm Thánh Lòng Thương xót khai mạc vào ngày 08 tháng 12 với Thánh Lễ và nghi thức mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Có thể tải về bài hát này (phần trình bày bài hát - *file mp3*; và bản nhạc với các hợp âm cho đàn ghi-ta - *file pdf*) tại địa chỉ trên. ■

Lễ công bố và trao quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam

HĐGMVN; về phía đại diện Nhà nước có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN); ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTWMTTQVN; ông Đặng Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đặng Văn Thanh, Chuyên viên Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng các đại diện của Ban công tác phía Nam UBTWMTTQVN và Ban Tôn giáo TP.HCM.

Tiếp đến, ông Đặng Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, đã thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ công bố *“Quyết định về việc chấp thuận thành lập Học viện Công giáo Việt Nam”* và ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN, đã trao quyết định này cho ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch HĐGMVN.

Sau đó, ông Lê Bá Trình đã thay mặt UBTWMTTQVN có lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với HĐGMVN. Ông cho biết: *“Kể từ khi ý tưởng và nguyện vọng thành lập Học viện Công giáo Việt Nam được hình thành, các cơ quan của Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện cùng với các vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam xây dựng một đề án nhằm đạt được nguyện vọng của Giáo hội trong việc đào tạo các chức sắc và tín đồ trong đạo Công giáo tại Việt Nam có đủ trình độ nâng cao về Giáo lý.”*

Về phía Giáo hội, ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã thay mặt HĐGMVN chia sẻ với các vị đại diện Ban Tôn Chính phủ và UBTWMTTQVN những tâm tình như sau: *“Các vị Giáo hoàng trước và Đức Giáo hoàng đương kim đều dạy chúng tôi phải đối thoại thẳng thắn và chân thành với chính quyền. Điều đó, chúng tôi đã cố gắng thể hiện từ nhiều năm nay. Chúng tôi cũng thấy chính quyền rất thiện chí và cởi mở đón nhận tinh thần đối thoại của chúng tôi. Kết quả thực tế lớn là việc đẩy mạnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Tôi*

thấy kết quả này đạt được rất nhanh, từ lúc Đức cha Giuse Đình Đức Đạo làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đã cùng với tôi đẩy nhanh tiến độ này.”

Trước khi kết thúc, ông Đặng Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Công giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, đã gửi tặng phần quà của Ban Tôn giáo Chính phủ cho Viện trưởng của Học viện Công giáo Việt Nam là Đức cha Giuse Đình Đức Đạo.

Buổi lễ công bố và trao quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam đã kết thúc vào lúc 16g20 cùng ngày.

Nhân dịp này, xin được khái quát về tình hình đào tạo nhân sự trong Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có 8 Đại Chủng viện: ĐCV Thánh Giuse (Hà Nội), ĐCV Thánh Giuse (Sài Gòn), ĐCV Thánh Giuse (Xuân Lộc), ĐCV Thánh Quý (Cần Thơ), ĐCV Sao Biển (Nha Trang), ĐCV Xuân Bích (Huế), ĐCV Vinh Thanh (Vinh), và ĐCV Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội (Bùi Chu, Cơ sở II của ĐCV Thánh Giuse Hà Nội).

Nhìn chung, các Đại Chủng viện cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đào tạo linh mục cho các giáo phận trong cả nước. Tuy nhiên, chương trình đào tạo tại các Đại Chủng viện mới chỉ đáp ứng ở trình độ Đại học để làm việc mục vụ. Cho nên, việc đào tạo nâng cao trình độ Thạc sĩ (Cử nhân theo từ ngữ của Giáo hội) và Tiến sĩ Thần học thì Giáo hội tại Việt Nam phải cử người ra nước ngoài du học, ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, cũng như tốn kém về kinh phí cho các giáo phận và chính bản thân những người được cử đi học. Trước sự khích lệ của Tòa Thánh, Giáo hội tại Việt Nam đã quyết định thành lập Học viện Công giáo này.

Được biết ở Việt Nam, Giáo hội Công giáo đã hiện diện từ năm 1533, đến nay trở thành một tôn giáo lớn với trên 6.800.000 giáo dân, gần 5.000 linh mục, 43 giám mục, có 4 giám mục đang phục vụ Giáo hội hoàn vũ, 6 linh mục đang phục vụ tại Giáo triều Vatican, gần 60.000 giáo lý viên, trên 3.500 giáo xứ, với 8 Đại Chủng viện và hơn 100 dòng tu. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
